



# Zingend naar Kerst

## Odulphuskerk te Meliskerke

16 december 2016

De Odulphuskerk van Meliskerke is het decor van deze kerstzangavond. De organisatie is in handen van Omnis Cantare. De kerk zit vol en de mensen zingen uit volle borst. Vele bekende kerstliederen, waaronder Hoe zal ik U ontvangen, Stille nacht en Psalm 98 komen langs. Martijn Kooijman is organist. Hij hanteert een vlot tempo en improviseert over het lied "Daar is uit 's werelds duist're wolken".

Voice Four brengt in z'n eerste bijdrage aan de avond na Komt allen tezamen het Zuid-Afrikaanse lied Somerkersfees. Apart om te bedenken dat het nu op het zuidelijk halfrond zomer is. In "'t Is geboren het godd'lijk Kind" verlaten de herders hun schapen om Jezus te vinden in een beestenstal. De stemmen die de tekst begeleiden geven het stuk een bijzonder karakter. Zijn dit de feestchalmeien? In het laatste lied stemt het koor in met Simeon in zijn bekende lofzang. Het gezang wordt als recitatief gezongen. Een soort Gregoriaans, zeg maar.

Er worden door jongeren gedichten voorgedragen en Jan Wisse, de dirigent van Voice Four, brengt een medley van kerstliederen op de piano.

De tweede bijdrage van Voice Four begint met het bekende "Hoor, de eng'len zingen d'eer". Felix Mendelssohn Bartholdy is de componist van deze muziek. De tekst is rijk van inhoud: "Vlees geworden woord van God, mens geworden om ons lot". Het volgende stuk heeft weer een heel andere klankkleur. "Do you hear what I hear? A song. Do you see what I see? A star". In de Provinciale Staten vergaderden ze vandaag ook over een ster (variant). Hier gaat het over een teken van God, dat de Zaligmaker is geboren. He will bring us goodness and light. De laatste compositie is van John Rutter. Een Engelse carol over de engelenzang in de velden van Efratha. Gloria in excelsis Deo.

Henk-Jan Minnaard van Omnis Cantare besluit de avond met een gedicht en maakt de opbrengst van de collecte (802 euro) bekend. Deze is bestemd voor de evangelisatiepost in Merksem en voor Stichting de Vluchtheuvel. Daarna wordt tot besluit staande Ere zij God gezongen.